

Zaterdag
1 december 2018



Uitnodiging workshop Magie van Manifestatie

Yogastudio Yoga & More Maastricht



Lijkt het alsof je het ene na het andere probleem aantrekt en in een negatieve spiraal zit? Stapel jij lichamelijke klacht op klacht? Ben je teleurgesteld omdat je nog steeds geen concrete stap hebt gezet in de verwezenlijking van jouw droom waar je al jaren mee rondloopt? Of weet je niet wat jouw droom is?

Krijg praktisch inzicht in de werking van de Wet van de Aantrekkingskracht zoals beschreven in het boek 'Het jaar van de uil' van Pascale Bruinen.

Wat bieden we je?

Tijdens deze inspirerende dag kun je alles te weten komen over het creëren van jouw droomleven. Of het nu gaat om een kleine wens of een grote droom. En ook als je (nog) niet weet wat je wilt, krijg je in deze workshop van ons de tools aangereikt waarmee je erachter kunt komen wat jouw droom is. Want iederéén heeft een droom, bij sommigen ligt die alleen dieper begraven.

Veel mensen leven onbewust, alsof ze op de automatische piloot staan ingesteld. Als dat voor jou ook het geval is, kun je het gevoel hebben dat je wordt geleefd en dat je leven voortkabbelt zonder dat je daar zelf invloed op hebt. Daardoor loop je het risico dat je niet het beste uit jouw leven haalt en je dromen buiten je bereik blijven.

Zou je graag zelf de regie willen nemen om zo je leven welbewust in de juiste richting te sturen? Neem dan deel aan deze workshop die je op een speelse wijze leert kennismaken met de ongelofelijke kracht van de menselijke geest en hoe je deze voor je kunt laten werken!

Voor wie

Iedereen die zijn leven bewust in de juiste richting wil sturen en zijn dromen wil waarmaken.

Vorm

We bieden je een ervaringsgerichte interactieve workshop. We werken met een concreet stappenplan dat is getoetst aan bestaande praktijksituaties.

Investing

Per deelnemer € 114,95 euro inclusief btw, koffie/thee/water, lunch en het boek 'Het Jaar van de Uil' van Pascale Bruinen.

Aanmelding

Via info@pascalebruinen.com. Let op: je aanmelding is pas definitief als je betaling binnen is.

Locatie

Yogastudio Yoga & More Maastricht, Niels Bohrstraat 32 in Maastricht

Trainers

Egbert Brons en Pascale Bruinen



Weten wat je wilt bereiken en dat vervolgens ook realiseren. Dat is mijn vakgebied, een gebied dat spiritualiteit en zakelijkheid verbindt. Ik ben ooit begonnen in het internationale zakelijke bedrijfsleven en heb vervolgens ruime ervaring opgebouwd bij veel verschillende organisaties en eigen ondernemingen. Sinds 1998 ben ik ondernemer en ben ervaren in het besturen van kleine en grote organisaties. Ik ben ooit opgeleid als informatica ingenieur (ing., Bsc) en heb daarna een postacademische opleiding verandermanagement gedaan. Ik heb een 4-jarige opleiding gevolgd bij een medium met paranormale vermogens, waar ik gewerkt heb met vele aspecten van fijnzintuiglijk waarnemen. Bij de Order of Bards, Ovates and Druids, een filosofie en levenswijze die te omschrijven is als natuurspiritualiteit, heb ik een 7-jarige opleiding gevolgd. Daar heb ik de druïden graad bereikt en ben een actief lid van de orde. Door mijn samenwerking met Indian Chief Phil Lane jr., ben ik geïnspireerd geraakt door de kennis en ervaring van oude culturen en gebruik dat in mijn werkzaamheden. De afgelopen 20 jaar heb ik een groot aantal spirituele en esoterische stromingen bestudeerd en beoefend. Ik weet deze kennis toe te passen in huidige organisaties. Dit heeft onder andere geleid tot een praktische toepassing van Alchemie als instrument voor leiderschapontwikkeling. Naast mijn werk bij het WizArt institute ben ik partner bij Van Ede & partners, medeoprichter van de School van de Dialoog en lid van de Raad van Advies van de milieuorganisatie Co2ntramine. Voor meer informatie: www.wizart.institute



Ik heb een juridische achtergrond als advocaat en – laatstelijk - officier van justitie. In 2013 had ik na de dood van mijn vader een intense spirituele ervaring die mijn nuchtere en analytische wereld volledig op de kop zette. Als gevolg hiervan begon ik me te verdiepen in de magie van de manifestatie – het proces dat beschrijft hoe iets dat begint als een gedachte zich uiteindelijk manifesteert in de zintuiglijke werkelijkheid. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis heeft er zelfs toe geleid dat ik, na achttien jaar werkzaam te zijn geweest als openbaar aanklager, mijn baan heb opgegeven om mijn schrijvershart te kunnen volgen. Ik ben auteur van de boeken 'Het Jaar van de Uil' dat gaat over deze persoonlijke transformatie (Kosmos, 2016) en 'Mijn Eerste Lijk Is Gelukkig Vers' waarin ik mijn belevenissen als officier van justitie beschrijf (De Fontein, 2015). Thans werk ik als freelance schrijver voor o.a. Chapeau Magazine en Mediahuis Limburg. Mijn werkzaamheden als schrijver combineer ik met het geven van lezingen omdat ik het mooi vind om mensen ook live te inspireren het beste uit hun leven te halen.

Voor meer informatie: www.pascalebruinen.com